

## BAHRİ HAZER

Nazım Hikmet (1928)



Ufuklardan ufuklara  
ordu ordu köpüklü mor dalgalar koşuyordu;  
Hazer rüzgârların dilini konuşuyor balam,  
konuşup konuşuyordu!  
Kim demiş "çört vazmi!"  
Hazer ölü bir göle benzer!  
Uçsuz bucaksız başı boş tuzlu bir sudur Hazer!  
Hazer'de dost gezer, e...y!..  
düşman gezer!  
Dalga bir dağdır  
kayık bir geyik!  
Dalga bir kuyu  
kayık bir kova!  
Çıkıyor kayık  
iniyor kayık,  
devrilen  
bir atın  
sırtından inip  
şahlanan  
bir ata  
biniyor kayık!  
Ve Türkmen kayıkçı  
dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş.  
Başında kocaman kara bir papak;  
bu papak değil:  
Tüylü bir koyunu karnından yarıp  
geçirmiş başına!  
Koyunun tüyleri düşmüş kaşına!  
Çıkıyor kayık  
iniyor kayık

Ve kayıkçı  
"Türkmenistanlı bir Buda heykeli" gibi  
dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş,  
fakat, sanma ki Hazer'in karşısında elpençe divan durmuş!  
O bir Buda heykelinin  
taştan sükûnu gibi kendinden emin  
dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş.  
Bakmıyor  
kayığa  
sarılan  
sulara  
bakmıyor  
çatlayıp  
yarılan  
sulara!  
Çıkıyor kayık  
iniyor kayık,  
devrilen  
bir atın  
sırtından inip  
şahlanan  
bir ata  
biniyor kayık!  
"Yaman esiyor be karayel yaman!  
Sakin özünü Hazer'in hilesinden aman!  
Aman oyun oynamasın sana rüzgâr!  
"Aldırma anam ne çıkar!  
Ne çıkar  
kudurtsun  
karayel  
suları,  
Hazer'de doğanın  
Hazer'dir mezarı!  
Çıkıyor kayık  
iniyor kayık  
çıkıyor ka...  
iniyor ka...  
Çık...  
in...  
çık...